

Delen is het nieuwe hebben, of hoe de deeleconomie je portefeuille en de wereld redt

09/04/16 om 09:05 - Bijgewerkt op 11/04/16 om 09:37

We moedigen delen aan sinds de kleuterklas, maar ergens tijdens het opgroeien lijken we dat weer te verliezen. Opeens geven we de voorkeur aan hébben. Misschien toch de moeite om die oude gewoontes weer op te rakelen, want je portefeuille én de wereld worden er heel wat beter van.



Deel een wagen. © © iStock

Een tuinhuis dat tot de nok volgeladen zit met gereedschap dat zelden het zonlicht ziet, of boeken die je nooit herleest: we hébben zo ongelooflijk veel. De spullen die we dagelijks gebruiken zijn slechts een fractie van de dingen die we nooit meer aanraken. Dat is zonde, zowel voor onze portemonnee als voor de wereld. Want al de hogedrukreinigers en schuurmachines die iedereen wel heeft, maar niet gebruikt, dragen allemaal hun steentje bij aan de Grote Afvalberg.

Om al dat afval binnen de perken te houden, wint de deeleconomie steeds meer aanhang. Zeker in 2016 schieten de nieuwe initiatieven als paddestoelen uit de grond. Er zijn dan ook heel wat voordelen verbonden aan delen, zoals het besparen van tijd en geld. Maar het is daarnaast een geweldige manier om de banden met buurtbewoners te versterken, iets dat tegenwoordig al eens naar de achtergrond durft te verschuiven.

Bijzonder belangrijk als je eraan denkt om ook mee te doen aan deze deeevolutie, is dat je op voorhand goede afspraken maakt. Zo weet je meteen of jullie dezelfde verwachtingen hebben en blijf je gespaard van ergernissen of onaangename verrassingen. Maar wat kan je nu allemaal delen? Wij delen alvast een greep uit het aanbod:

Boeken

Een groot aandeel van de boeken die je kocht vangen gewoon jaar na jaar meer stof, terwijl ze ook heel wat andere mensen gelukkig kunnen maken. Een gemiste kans, en daarom vinden initiatieven om boeken te delen tegenwoordig veel weerklank. Zo zie je steeds meer mini-bibliotheken - die erg lijken op vogelhuisjes - die werken volgens het systeem van 'neem een boek, geef een boek'. Zo raakt de voorraad nooit uitgeput én krijg je steeds weer een nieuwe selectie aan leesvoer voorgeschoteld. Kijk zeker op de website van [Little Free Library](#), misschien hangt er wel een boekenbox bij jou in de buurt.



© iStock

Auto's

Je kan ook een stap verder gaan in de wereld van het sharen, en je auto delen. Een idee dat bij heel wat mensen aan lijkt te slaan, want de gekende initiatieven als [Cambio](#) en [CarAmigo](#) raken stilaan ingeburgerd. Het [Belgische Bolides](#) is ook aan een opmars bezig. Ook het Europese [BlaBlaCar](#), een carpoolplatform voor lange afstanden, blijft groeien. Autodelen lijkt vooral weerklank te vinden bij mensen die hun wagen louter als een gebruiksvoorwerp zien, en niet zozeer als een statussymbool.

Andere bekende initiatieven voor carsharing zijn [autodelen.net](#), waar verschillende mensen om de beurt gebruik maken van één wagen, en [carpool.be](#) en [commuty.net](#), die zich dan weer toeleggen op het samenbrengen van verschillende mensen die op hetzelfde traject reizen. Het resultaat: minder files en meer parkeerplaatsen!

Fietsen

Nog ecologischer wordt het wanneer je een fiets deelt in plaats van een wagen. Om die reden werden initiatieven als **FIETSenWERK** in het leven geroepen. Zij bieden fietsen aan op drukke verkeersknooppunten, die je dan gebruikt in combinatie met het openbaar vervoer. Ook met **BlueBike** deel je gemakkelijk een fiets, in ruil voor een kleine maandelijkse bijdrage.



© iStock

Gereedschap

Heel wat huis- en tuintoestellen lenen zich goed voor gemeenschappelijk gebruik. Een hogedrukreiniger of boormachine kan je samen met enkele buurtbewoners aanschaffen. Je spreidt de kosten én maakt plaats vrij in je huis voor dingen die wel belangrijk zijn. Onder andere op de site van **Peerby** kan je in een oogopslag ontdekken wie het in je directe omgeving ook wel ziet zitten om gereedschap te delen. Maar ook stuk gereedschap hoeft niet noodzakelijk in de vuilnismand te belanden. Op gratis bijeenkomsten van **repaircafe.be** kom je samen met mensen die de knowhow hebben om samen met jou je gereedschap op te lappen.

Maaltijden

Ook zelfbereide maaltijden kunnen gedeeld worden. Op de website van **Thuisafgehaald** bieden hobbykoks de resultaten van hun kookkunsten aan. Zo kan je je gerechten delen met de burens, en hoef je niets in de vuilbak te gooien.

Huizen

Zelfs huizen ontsnappen niet aan de deeleconomie. Zo kan je bijvoorbeeld van huis ruilen

